

Frank
Sandra
Judah
Obdam



Mozambique Mail

september 2016:

over verlof, een leiderschapskursus in Schotland, 'nannies', verjaardagen en het werk dat gewoon doorgaat (zelfs als wij er niet zijn...)

Een nieuwsbrief uit Nederland deze keer! Wij zijn net terug uit Schotland en gaan beginnen met ons verlof: tot half november zijn wij in NL. In Schotland hebben we een 6-weekse cursus: LDC **Leadership Development Course** (= leiderschap ontwikkelings cursus) gevolgd. Dit is voor zendelingen in leiderschap die minimaal 5 jaar in de zending zijn. Wij voelden dat het tijd was voor een 'grote onderhoudsbeurt'!



Seamill Training Centre

Omdat we samen de cursus wilden volgen, hadden we iemand nodig die zich overdag over Judah kon ontfermen en door kon gaan met zijn school: een 'nanny' zoals ze dat op z'n Engels zeggen. Het eerste mooie nieuws was dat er een sponsor was die de extra kosten van de nanny wilde betalen. Vervolgens was daar Cornelia Sleurink (met wie wij in '08 onze **Discipelschaps Training School** hebben gedaan) die bereid was om de eerste drie weken voor haar rekening te nemen mits ze vrij kon krijgen van haar werk (en tsja, dan gaan er mensen bidden en dan gebeuren er dingen!). Sandra's ouders konden de laatste drie weken invullen.

Op Andijk is er een 'Mozambique rommelmarkt' gehouden en met de opbrengst daarvan heeft pa Walstra een tweedehands autootje gekocht, dus vervoer hadden we ook. Het autootje wordt straks vrolijk weer verkocht en de opbrengst gaat naar onze projecten in Mozambique. En dus gingen wij met onze auto volgeladen, op de boot naar Seamill in Schotland. Wat een mooie tijd van herstel en vernieuwing hebben we daar mogen ervaren: geweldig! **Na 8 jaar in de zending is het zo belangrijk om je leef- en werk patronen onder de loep te nemen.** Je bent zo druk in al je rollen als echtgeno(o)te, vader/moeder, project manager, administrateur, teamleider en dat in een onderontwikkeld land met een andere taal en cultuur, dat er gemakkelijk onbalans en uitputting kan ontstaan. Wat bijzonder dat wij de tijd kregen om samen, onder begeleiding en aanmoediging van

mensen met tig jaar ervaring, naar deze dingen te kijken, op te reflecteren, te bidden en opnieuw samen op weg te gaan in onze roeping. Dank aan iedereen die heeft mee- gegeven, mee- gebeden en mee- geholpen om dit mogelijk te maken. Wat ons betreft was het één van de meest strategische dingen die we hadden kunnen doen.

Een ander groot punt van dankbaarheid is dat **de hele aanbouw aan ons huis in Mozambique KLAAR** is! Judah en Sandra hebben al heel wat thuischool uurtjes samen doorgebracht in het gezellige klaslokaal, we hebben al verschillende logees gehad in onze spik-splinter-nieuwe logeerkamer, gereedschap dat door het halve huis verspreid lag heeft een plek gevonden in de kelder en ook de kliniek wordt volop gebruikt.... zelfs nu wij in NL zijn!



**welkom op onze vriendendagen!
waar en wanneer? kijk op:**

www.franksandra.nl

Rafaël
Gemeenschap Almere





building people, bringing LIFE

Ondertussen in Mozambique draait onze kliniek-aan-huis gewoon verder!

In de 4 maanden dat de kliniek open ging totdat wij naar Schotland gingen, heb ik (Sandra) mijn Mozambikaanse collega Eugênia getraind om de kliniek te kunnen draaien. Zo heeft zij geleerd om kinderen met bloedarmoede op te sporen en te behandelen, ouderen en zwangeren met hoge bloeddruk op te sporen en eenvoudige ziektes als diarree, koorts en hoesten te behandelen. **Ook draait het voedselprogramma voor ondervoede kinderen door.**



had mogen sluiten. Nooit was er iemand geweest die haar bloeddruk opgemeten had. Wij zagen een mooie, groeiende buik en hoorden een kloppend hartje. Toen Lukia dat voor het eerst in haar leven hoorde, barstte zij spontaan in huilen uit. Maar ze moest nog een heel aantal maanden en langzaam ging haar bloeddruk omhoog. Wij stuurden haar naar het grote ziekenhuis voor medicatie tegen hoge bloeddruk en gelukkig reageerde zij daar goed op. Wij bleven voor haar bidden elke keer als we haar zagen en zij besloot naar de bijbelstudie te komen, nieuwsgierig naar de God die zo naar haar omziet. Helaas ging haar bloeddruk verder omhoog en toen het tijd was om haar in te leiden, was er geen arts in het ziekenhuis die dat kon doen. Ook dit kindje is gestorven en Lukia heeft haar dode kindje alleen op de wereld moeten zetten: de verpleegkundigen gingen slapen... Dit zijn moeilijke berichten om te horen terwijl wij gezellig in NL op verlof zijn. Ondanks dit alles ervaart Lukia Gods nabijheid en heeft ze besloten voor Jezus te gaan leven. Nu heeft zij een nieuwe familie van christenen om haar heen en daardoor is zij niet meer de verstoten vrouw zonder kinderen, maar een **dochter van de Allerhoogste God.**



Wij horen regelmatig bericht dat de kliniek goed draait en Eugênia is zelfs alweer iemand anders aan het trainen. Wij zijn dankbaar dat het allemaal doorgaat en zelfs vermenigvuldigt. Eén zwangere dame, Lukia, had al 9x een baby verloren tijdens de zwangerschap. Zij kwam bij ons terwijl ze voor de 10e x zwanger was en nooit een levend kindje in haar armen

Spreekbeurten Frank:

- 18/09: Baptisten Enkhuizen
- 09/10: Evangelie Gem. Castricum
- 23/10: Volle Evangelie Gem. Vlaardingse
- 06/11: presentatie na dienst in Geref. Kerk Andijk
- 13/11: uitzendingdienst Rafael Almere

Welkom!



Wij hopen jullie te ontmoeten, Frank, Sandra en 6-jarige Judah Obdam!



Colofon

Frank, Sandra en Judah Obdam

Jovens com uma Missão
CP 114 Lichinga 90100
Niassa, Mozambique
info@franksandra.nl

Frank: 06-23587983

giften: tnv stichting
building people bringing LIFE
NL05 INGB 0004 1080 74