



#samen spelen



#coachen

#leren lezen

#zorgen



#onderwijzen



www.franksandra.nl



#wonen



#bringing LIFE



#building people



#voedsel uitdelen



Building people, bringing LIFE

Jeugd met een Opdracht is in 1960 begonnen als een organisatie om jeugd betrokken te maken bij zending. Nu is het een wereldwijde zendingsorganisatie. YWAM (Youth with a Mission) werkt in 180 landen op 1100 locaties met 18.000 vaste medewerkers. Ons gezamenlijke doel is: 'God kennen en Hem bekendmaken'.

Rafaël Almere is onze uitzendende gemeente. Zij ondersteunen ons geestelijk, praktisch en voor een deel ook financieel.



Met jou willen wij ook graag samenwerken. Jij kunt deel uitmaken van dit werk in Mozambique!

Hoe kun jij helpen?
Lees, Bid, Geef

Wij Frank en Sandra Obdam Jovens com uma Missão CP 114 90100 Lichinga Niassa, Mozambique info@franksandra.nl

Lees onze nieuwsbrief: tfc@franksandra.nl en bezoek onze website: www.franksandra.nl



Bid meld je aan voor onze gebedsbrief via gebed@franksandra.nl

Geef Rafael Almere Zending NL05 INGB 0004 1080 74 o.v.v. project Mozambique



Het trainingscentrum ligt op 300 meter van ons huis. Daar runt ons team de DTS (Discipelschaps Training School). Doel van de DTS is een diepere relatie met God ontwikkelen. In dit voltijds programma van 5 maanden ontdekken studenten hun gaven en Gods doel met de wereld. Ze leren dit door bijbels onderwijs, leven in gemeenschap en praktische training. In de outreach-fase gaan ze in de bush evangeliseren en toepassen wat ze de maanden daarvoor hebben geleerd. In de toekomst willen we nog veel meer bijbels onderwijs aanbieden.

Frank geeft onderwijs op seminars, tijdens de DTS en in lokale kerken. Daarnaast begeleidt hij de constructie van nieuwe gebouwen en ondersteunt hij op gebied van financiën. Door persoonlijke begeleiding helpt hij Mozambikanen groeien in zowel geestelijke als ook praktische zaken.

Wij coachen oud-DTS studenten in de plaatsen waar ze wonen. Ook brengen we hen en onze collega's verdere vaardigheden bij zodat zij effectiever worden. Denk aan omgaan met computers, financiën enzovoort. Verder maken we deel uit van het leiderschapsteam en vinden we het leuk om onze collega's te ondersteunen in hun werk.



Ons team is in één van de armste wijken van Lichinga een basis-school begonnen. Beginnend met een klasje van 15 kleuters is het nu een school met 7 klassen en 250 kinderen; een aantal dat elk jaar nog groeit. Waar in de rest van het land het onderwijs schrijnend slecht is, heeft onze school een toegewijd team leerkrachten die de kinderen met liefde begeleiden tijdens hun schooljaren. Een klas heeft maximaal 25 kinderen die alle aandacht krijgen voor hun ontwikkeling. Juist deze kinderen willen we een kans geven voor de toekomst.



Frank en Sandra

Wij zijn Frank, Sandra en Judah Obdam. Vanaf jonge leeftijd hebben wij de droom om in Afrika te gaan wonen en werken. Nadat Frank zijn bijbelschool en international business management studies en Sandra haar opleiding tot verpleegkundige en verloskundige had afgerond, zijn we 6 jaar voorgangers geweest van Rafaël Almere. Maar altijd in de wetenschap dat God ons riep voor Afrika. In 2008 stapten we op het vliegtuig naar Lichinga, Mozambique en in 2010 kwam Judah ons team versterken.

Mozambique is 22 keer groter dan Nederland en heeft 25 miljoen inwoners. Driekwart hiervan moet van minder dan 2 dollar per dag rond komen. Mozambique is een kolonie van Portugal geweest. Na een bevrijdingsoorlog van 15 jaar verlieten de Portugezen in 1975 het land. Vervolgens brak er een burgeroorlog uit die 18 jaar duurde. In 1993 werd het land stabiel en begon de opbouw van het onder-tussen bijna armste land van de wereld.

Wij wonen in Lichinga, de hoofdstad van Niassa wat de meest noordelijke en tevens minst ontwikkelde provincie van het land is. De Yao's zijn een onbereikte bevolkingsgroep in Niassa, dat betekent dat minder dan 3% het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord. Daar willen wij graag verandering in brengen!



In samenwerking met ons team doen wij dit mooie werk: collega's uit Brazilië, Amerika, Chili en velen uit Mozambique zelf. We werken binnen onze provincie op 2 locaties: in Lichinga en in Itepela. In Itepela is een jonge, lokale Yao kerk en daar ligt de nadruk op gemeentestichting en gezondheidszorg. Elke maand bezoeken zij verschillende nóg minder bereikte dorpen met de rijdende kliniek "hoop op wielen".

Sandra ontfermt zich over zieke kinderen die samen met hun vaak zwangere mama's aan onze deur komen. Zij behandelt bloedarmoede met ijzertabletten en helpt met gezonde voeding. Ook ontwormen we de kinderen, behandelen diarree en leren ze tandenpoetsen. En zo af en toe wordt er een baby in ons huis geboren. Analfabetisme is een groot probleem, met name onder de vrouwen. Maar als ze christen worden willen ze zelf de bijbel leren lezen. Door regelmatig een uur in hen te investeren, gaat het woord van God voor ze open.

