

Mozambique Mail

Frank & Sandra



Juni 09

We komen eraan!

Tussen het inpakken voor onze reis naar NL door, schrijven we deze nieuwsbrief- nog net vanuit Afrika dus. Na ruim 8 maanden Mozambique komen we NL weer opzoeken. Zijn we net aan het Afrikaanse ritme gewend van vroeg opstaan en ook vroeg slapen, gaan we weer terug naar NL waar het leven om 20:00 nog eens begint! We hebben zin om jullie weer te ontmoeten: familie, vrienden, de gemeente en we hebben zin om frikandellen te eten, chocola, chips... want we zijn hier genoeg afgevallen



Shanganane

We hebben de Jezus- film laten zien in de woonwijk van een collega. Shanganane is zo groot dat het zelfs 2 secretarissen heeft. Beiden waren aanwezig toen de film draaide (samen met 400 anderen) en beiden zeiden dat ze meer wilden horen over die Jezus, want Hij moest toch echt de Redder zijn! Als we terugkomen uit NL willen we de film weer laten zien en daarna kunnen we vast iets van een bijbelstudieclub beginnen.

Verhuizen, verhuizen, verhuizen

Wij hebben al in 3 huizen gewoond in Lichinga; eerst een maand logeren in het huis van collega's, toen een maand in een huis dicht bij de markt en vervolgens door naar 'ons' huis, waar we 6 maanden hebben gewoond. Nu gaan we weer verkassen: eerst 3 maanden naar NL (!!!) en daarna terug naar Mozambique om in het trainingscentrum van Jeugd met een Opdracht te gaan wonen. Dat is slechts 300 meter bij het huis wat we aan het bouwen zijn vandaan. We hoeven er geen huur te betalen, dus het geld dat we besparen, kunnen we gebruiken voor de bouw van ons huis. Een uitdaging is wel dat er op het trainingscentrum geen elektriciteit of stromend water is... ach; 90% van de Mozambikanen leeft zo, dus wij zullen het ook wel overleven.

Containernieuws

Onze container is aangekomen in Lichinga, en het grootste Sinterklaas-feest allertijden kon beginnen!! Ik heb nog nooit zoveel dozen mogen openmaken met allerlei leuke en nuttige dingen. Als eerste een heleboel dozen met prachtig speelgoed die we in NL hebben gekregen van kerken uit met name Enkhuizen en Almere. We belden de leraren van de school en die waren laaiend enthousiast over de geweldige dingen die zij ontvingen. Veel van de dingen hadden zij al lang op hun wenslijstje staan. We konden ze lego, educatieve spelletjes en heel veel knip-, plak- en kleurwerk geven, dat is hier zo ontzettend welkom! Ook zaten er veel kralen in de container- meisjes hier vinden dat helemaal prachtig en kunnen het o.a. in hun haar gebruiken. Het blijft bijzonder om te zien hoe God zeer specifiek kan zijn in het voorzien van noden. Eén van de leraressen zat bij ons op de bank (onze eigen heerlijke bank!) en vertelde van de moeilijkheden die de kinderen hebben om de getallen te onthouden en te leren tellen. Ze had hulp gevraagd bij vrienden in Brazilië en die raadden haar aan een memoriespel te maken waarbij ze een plaatje van één bal bij een 1 moeten zoeken en een plaatje van twee kleurpotloden bij een 2. Sandra hoort het verhaal aan, loopt naar achter en komt terug met precies dat memoriespel wat ze net beschreven heeft. Naast de school konden we ook het binnenkort te starten weeshuis van Iris-ministries blij maken met o.a. playmobiel en knuffels.

1 juni is de nationale `dag van de kinderen` en we hebben al onze werkers kleding en speelgoed voor hun kinderen gegeven. Meestal uiten ze hun dank niet zo, maar bij het zien van deze kleding en speelgoed begonnen hun ogen te glimmen en hebben ze ons uitvoerig bedankt. Die dank willen wij graag weer aan jullie teruggeven, want jullie hebben dit mogelijk gemaakt; super!

Een ander hoogtepunt uit de container zijn onze fietsen! Als je elke dag een uur op de fiets zit maakt het nogal verschil uit of je dat op een krakkemikkig apparaat van chinees staal doet of op een perfect lopende fiets met versnellingen uit NL! Ook het gereedschap kon goed worden ingezet. Om Bartolomeu (een van de timmermannen in ons team) op weg te helpen, heb ik een aantal machines aan hem in bruikleen gegeven. Een kleine tafelzaag,

Building people, bringing LIFE!



boormachine, schuurmachine; hij vertelde mij de week erop vrolijk dat hij maar liefst 14 ramen had kunnen maken en installeren in 2 dagen tijd. Normaal doet hij daar zeker 2 weken over.

samen bouwen wij een huis

De dag nadat de container was uitgepakt, zijn we gestart met de bouw van ons huis. Uitmeten, fundament uitgraven, blokken cement gebruikt voor de fundering, vervolgens alles binnenin opgevuld met aarde, aangedrild en... klaar is onze fundering; net voordat we teruggaan naar NL. Ons dagritme werd hierdoor heel anders. De wekker ging om 5:00, vervolgens een half uurtje fietsen om om 6:00 te kunnen starten met een ploeg van 6 Mozambikaanse werkers. Het merendeel van onze werkers is Moslim, maar ze vinden het heel interessant dat we dagelijks beginnen met gebed en een bemoediging!

even voorstellen: onze collega's Dinis:

kennen we al vanaf onze allereerste reis naar Mozambique

in 2003; toen was hij een ijverige DTS student. We hebben hem zien groeien in geloof en leiderschap en sinds een jaar is hij de leider van heel Niassa (=onze provincie, 3x NL) en dus ook onze directe leidinggevende. Hij is een wijze, jonge man met een pastoraal hart. Kenmerkend voor hem is zijn enorme liefde voor- en vertrouwen op Jezus. Hij rijdt heen en weer op een motor (als hij geld heeft voor benzine). Frank heeft één keer per week een ochtend apart met hem om hem te ondersteunen in zijn leiderschap. Dinis is vorig jaar getrouwd met Balbina.

& Balbina:

kennen we nog maar kort, maar is nu al een vriendin van ons geworden. Zij heeft een dochter, Laide van 7 jaar die bij hen woont. Ze verwachten in juli hun eerste kindje samen. Balbina komt uit Quelimane, houdt van gezelligheid en kan erg goed koken. Samen hebben ze hart voor de jeugd van Lichinga. Sandra geeft Balbina een ochtend in de week computerles. Dinis en Balbina gaan binnenkort ook hun eigen huis bouwen!

(S)preekbeurten

- * 21 juni- Rafael Almere
 - * 28 juni- Evangelie gemeente Castricum
 - * 5 juli- Rafael Den Bosch
 - * 26 juli- ABC gemeente Medemblik
 - * 9 aug- Baptisten gemeente Enkhuizen
 - * 16 aug- Ruach Andijk
- (de andere zondagen zijn we vooral in Rafael Almere)

Colofon

Frank en Sandra Obdam

Jovens com uma Missão

CP 114 Lichinga 90100

Niassa, Mozambique

info@franksandra.nl

mobiel: 00258-829722378

giften: tnv Rafael Almere Zending

rekeningnummer 4108074

ovv Frank en Sandra

nieuwsbrief: Henk en Nella Wierenga

036-5334159

gebed: Ursula van Schie 036-5335963

~ Waar bezoekers komen, daar gaan de slangen weg. ~ Yao spreekwoord



We hebben ruim een maand met ze samengewerkt en daar gaan we graag mee door na ons verlof. Twee dames uit het dorp hebben steeds ter plekke de lunch voor ons gekookt. En zo hebben we vaak met onze werkers `nsima` (soort maispap) met vis gegeten, mmmm!

Mozambikaanse humor

* we hadden zin om kip te eten, dus Frank koopt een zak met allemaal stukjes kip in de winkel. Toen we ze lekker op wilden eten, bleken het allemaal kippennekken te zijn...

* ik wilde een student vragen: `waar wil jij later wonen?`

Maar in plaats daarvan vroeg ik: `waar wil jij later sterven?`
uhhh morar of morrer- het scheelt maar 1 klinkertje...

* een van onze werkers zei dat hij zo hard moest werken dat hij niet eens tijd had om te poepen. De andere werkers lagen helemaal in een deuk en het was de grap van de dag.

hahahaha

tot gauw, Frank en Sandra!